
Zondag Quinquagesima

De Heilige Johannes in zijn boek Apocalyps/Openbaring zegt: *“dat de grote draak...de oude slang....die wordt genoemd Satan, de duivel, de wereld misleidt...(Apocalyps 12,7-9)*

En de wereld wordt inderdaad misleid . De geest van de goddeloze revolutie is de stank van de duivel en de gevallen engelen, die tegen God in opstand kwamen.

Nu dat zij neer gesmakt zijn in de bodemloze put, proberen zij in hun afgunst de mensheid in hun ramspoed mee te sleuren. Als zij de hemel niet kunnen verwerven dan wij ook maar niet. De revolutie is tegen God, tegen CHRISTUS, tegen de Kerk, tegen het leven.

Ofschoon de Kerk tot het einde van de wereld kan vervolgd worden en bestreden en een ondergronds bestaan moet leiden, kan niemand de Katholieke Kerk vernietigen, omdat zij is gebouwd door een goddelijk persoon JEZUS CHRISTUS. Het is niet zoals met andere instituten, die een tijdelijk bestaan hebben, en failliet gaan, omdat het mensenwerk is. Maar, wat CHRISTUS ingesteld heeft kan de mens niet vernietigen. Neem bijv. het PAUSSCHAP. Dit kan niet worden vernietigd. Het kan wel voor een tijd worden ontkracht. De Heilige Stoel kan wel worden bezet door een Antikrist.

De grote Heilige BERNARDUS reisde in zijn tijd naar Rome, om de bezetter van de Heilige Stoel recht in zijn gezicht te zeggen, dat hij een Antikrist was, en weg moest gaan, om plaats te maken voor de echte Paus.

De Katholieke Kerk, met het Heilig MISOFFER en heilige SACRAMENTEN is het grote struikel blok voor de revolutie van Satan. Toen de vijanden van de Kerk zagen dat ze de Katholieke Kerk niet konden vernietigen, probeerden zij haar te ondermijnen, door infiltratie van seminaries, waar de priester kandidaten met het marxisme werden onderricht. Daar begonnen ze en zo werden geleidelijk de kerkelijke instellingen bezet met vrijmetselaars. In Frankrijk zijn er al 64 van zulke wolven in schaapskleren.



Ook het Vaticaan is nu in handen van deze goddeloze *lieden*.

“Ik (Jezus)zag Satan als een Bliksemschicht uit de hemel neervallen”(Lucas.10,18)

(11febr.2013:Bij aftreden van Benedictus XVI)

Deze Revolutie is universeel en raakt alle sectoren van de samenleving. Op het gebied van de moraal is binnen een generatie de verwoesting onmiskenbaar duidelijk. Koppels wonen samen zonder kerkelijk of burgerlijk huwelijk...kinderen worden niet meer gedoopt...geboortebeperving is een gewone praktijk. Wat is daar nou verkeerd aan, zult u zeggen. Het gaat in tegen Gods scheppingsplan. Het vernietigt het doel van het huwelijk, dat een goddelijke instelling is...*ga en vermenigvuldig u..*

Satan, de vorst van deze wereld, heeft de westerse Beschaving al vernietigd. Er is in de westerse wereld geen adequate vervanging meer voor bepaalde functies. We worden geregeerd door onvolwassen lieden en deze situatie gaat onomkeerbaar naar een einde.

Wat te doen?

Onder meer:

- Nooit de moed verliezen, altijd op God vertrouwen.
- Nooit bang zijn, angst werkt in het voordeel van de duivel.
- Naar HET HEILIG MISOFFER ofwel de MISSA SEMPITERNA, de mis van altijd gaan, omdat zij de krachtbron is van GENADE en WAARHEID.
- De Rozenkrans bidden.

-
- De Catechismus van het Oude Geloof van vóór het Tweede Vaticaans Concilie zo veel mogelijk verspreiden.
 - De devotie tot MARIA aanmoedigen, waar Maria is daar kan de duivel niet zijn.
 - De devotie tot de Aartsengel MICHAËL aanmoedigen.
 - De devotie tot Sint JOZEF, patroon van de Kerk, aanmoedigen.
 - Een voorbeeldig en deugdzaam katholiek leven leiden tegen alle verdrukking in. *“Woorden wekken, maar voorbeelden trekken”*.

+++++++