

Mgr. Schneider: veel geestelijken zijn 'verraders van het geloof'

Vrijzinnigen (*liberals*), die "collaboreren" met het "nieuwe heidendom", drijven de katholieke Kerk naar een schisma.

Dat zegt bisschop Athanasius Schneider. Volgens hem is de crisis in de Kerk zo groot, dat die vergeleken mag worden met de ketterij van Arius in de vierde eeuw, toen nog maar een klein deel van de geestelijkheid daartegen weerstand bood: "Ik zou zeggen dat we ons in de vierde grote crisis van de Kerk bevinden, in een immense verwarring over leer en liturgie. Dat zijn we al meer dan vijftig jaar."

Mgr. Schneider is hulpbisschop van het aartsbisdom Astana, de hoofdstad van Kazachstan. Zijn afgelegen woonplaats belet hem niet wereldwijd gehoor te vinden onder rechtgelovige katholieken. Hij heeft eind mei een rondreis door Engeland gemaakt, waar zijn reputatie hem vooruit was gesneld. "God zij dank hebben we internet", zegt hij zelf.

Mgr. Schneider is vooral bekend vanwege een indringend betoog dat de H. Communie al knielende dient te worden ontvangen op de tong. De 53-jarige bisschop dringt ook aan op meer helderheid (bijvoorbeeld door een nieuwe syllabus van dwalingen) voor de geestelijkheid, om een eind te maken aan de liturgische en doctrinaire ontsporingen, die in de "geest van Vaticanum II" zouden zijn. Volgens de bisschop is zorg voor een goede liturgie even belangrijk als die voor de armen. Eucharistie is "het hart van de Kerk" en als het hart zwak is, is heel het lichaam zwak.

Het probleem is dat een groot deel van de geestelijkheid, bisschoppen daarbij inbegrepen, verwereldlijkt zijn tot "verraders van het geloof". Er is een agenda de Kerk binnengeslopen die de mens centraal stelt, waardoor in sommige kerken God - in het tabernakel - letterlijk in de hoek is gezet, zodat de priester zichzelf in het midden van de belangstelling kan plaatsen.

Mgr. Schneider voorziet een schisma dat leidt tot vernieuwing van de Kerk langs traditionele lijnen. Maar eerst zal de Kerk nog veel dieper in crisis geraken. Daarbij zullen traditionele katholieken vervolgd en gediscrimineerd worden, zelfs op aandringen van hen "die macht hebben in de uitwendige structuren van de Kerk". Maar zij die zich bij ketterij aansluiten, zullen niet kunnen overwinnen.

Mgr. Schneider maakt zich niet populair met zijn profetische waarschuwingen. "Populariteit is bedrieglijk", zegt hij zelf in de [Catholic Herald](#). "Grote heiligen van

de Kerk zoals Thomas More en John Fisher verwierpen populariteit... zij die zich vandaag zorgen maken over populariteit bij de massamedia en de publieke opinie... zullen herinnerd worden als lafaards, niet als helden van de Kerk."

Zie ook [hier](#) Michael Voris, die zijn dagelijkse video The Vortex aan mgr. Schneider heeft gewijd. Zie [hier](#) het volledige interview met mgr. Schneider, waarop het artikel in de *Catholic Herald* blijkbaar is gebaseerd.

Mgr. Athanasius Schneider: God zij dank hebben we internet.



Overgenomen uit Katholiek Nieuwsblad: <http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/5830-mgr-schneider-veel-geestelijken-zijn-verraders-van-het-geloof>